

# GO!marus

magazine van de Gomarus voor groep 8 - 2023/2024

**hétma  
gazine  
voor  
jou!**

**“IK VOELDE ME  
NA EEN WEEK AL  
HELEMAAL THUIS”**

Lisanne (klas 2)

**Kom je  
ook naar de  
Open Dag  
20/1/2024?**



**Gomarus**  
*Meer dan school alleen*



12 Reformatrice school 'Bij de dagopening wordt de Bijbel heel goed uitgelegd'

6 **Vmbo**

Echte vakman of vakvrouw

10 **Mavo**

Uitdaging met praktijk en theorie

14 **Havo**

Als je van leren houdt

11 **Vwo**

Als je kritisch en nieuwsgierig bent

26 **Wedstrijd**

Bak de origineelste cupcakes of maak de mooiste voetenbank en win!



13 **Veel begeleiding**  
Een mentor helpt je en zorgt voor een goede sfeer



20 **1° & 2° klassers hebben tips!**



**kom naar de opendag!**

GO! GO! GO!

# We kijken naar jullie uit!

Nu zit je nog in groep 8. Na de zomervakantie misschien op de Gomarus. **We zien altijd naar jullie, onze nieuwe leerlingen, uit.** Leerlingen waar we vier, vijf of zes jaar samen mee optrekken totdat jullie met een diploma op zak de Gomarus verlaten. Daar hoeven jullie je nu gelukkig nog niet druk over te maken, dat duurt nog jaren. In de tussentijd zijn jullie 'gasten' op onze school. Wij, de leraren en leraressen, en alle anderen die op de Gomarus werken ontvangen jullie gastvrij. Dat betekent dat jullie van harte welkom zijn en we ons inzetten om jullie een leerzame en fijne schooltijd te bezorgen. Tegelijk verwachten we van jullie dat je je ook als gasten gedraagt en je houdt aan de afspraken die gelden op onze school. **Dan zorgen we er samen voor dat de school voor iedereen een fijne en veilige school is.** Een poosje geleden hebben we een nieuw motto voor de school bedacht. Een motto is een spreuk waarin je in



één zin vertelt wie je bent als school of bedrijf. Ons motto is: "Vol vertrouwen vormen en verbinden". Best wel een moeilijke zin voor jullie. "Vol vertrouwen" geeft aan dat we afhankelijk zijn van de Heere. **Alleen als we vertrouwen op Zijn hulp kunnen we ons werk goed doen.** Dat geldt voor jullie als leerlingen en voor ons als personeel van de Gomarus. Ook is het belangrijk dat we het werk samendoen en elkaar vertrouwen. "Vormen" betekent dat we jullie helpen van jongen of meisje te ontwikkelen naar een volwassen man of vrouw. "Verbinden" betekent dat we het niet alleen doen. **We helpen elkaar, als leerlingen, ouders, docenten en alle anderen die op de Gomarus werken.** De Gomarus is een reformatrice school. Elke dag gaat de Bijbel open. We bidden dat de Heere Zijn Woord wil zegenen voor jou persoonlijk. Dan kun je spreken van een gezegende schooltijd. Hartelijk welkom op de Gomarus.

Chr.J. Flikweert, voorzitter College van Bestuur

# Win 10x een gratis broodje!

**Maak jij de leukste foto op onze open dag?**  
Maak een foto die past bij het thema 'Gastvrij'. Stuur de foto uiterlijk 1 februari naar [pr@gomarus.nl](mailto:pr@gomarus.nl)

Als je de mooiste foto maakt én je meldt je aan als leerling van de Gomarus, kun je D.V. volgend jaar 10x een gratis broodje halen in de kantine.

**kom  
naarde op  
endag!**

**OPEN DAG:  
GORINCHEM ÉN ZALTBOMMEL  
ZATERDAG 20 JANUARI 2024  
10:00-12:30 UUR**



## Vmbo-basis en vmbo-kader

**Het vmbo duurt vier jaar. Dan ga je naar het mbo, waar je een vak leert. Op de Gomarus hebben we vmbo-basis, vmbo-kader en mavo.**

Vind je het leuk om met je handen te werken? Dan is **vmbo-basis** of **vmbo-kader** echt iets voor jou. Je krijgt veel praktijk. Je leert bijvoorbeeld metselen, koken en verkopen. Daarna kun je een traject 'werken-leren' volgen.

Naast de praktijk krijg je ook leervakken: bijvoorbeeld Nederlands en wiskunde. Op vmbo-kader leer je meer theorie dan op vmbo-basis.

Op de Gomarus zijn drie afdelingen: Bouwen, Wonen & Interieur (BW&I), Economie & Ondernemen (E&O) en de afdeling Zorg & Welzijn (Z&W).

- › **BW&I** is een gave afdeling met bouwmachines en -materialen. Je moet hier niet bang zijn om vies te worden. Op deze afdeling draag je een overall. Soms ga je op bezoek bij een bouwbedrijf.
- › **De E&O-afdeling** lijkt wel een winkel. Je leert hoe je zelf een bedrijf kunt runnen: klanten helpen, inpakken, afrekenen. Word jij later een succesvolle ondernemer?
- › **Z&W** is een hele gezellig afdeling. Er is een grote keuken, er zijn bedden en rolstoelen en nog veel meer. Straks zet jij thuis het heerlijkste eten op tafel dat je zelf hebt gekookt!

**Welke afdeling lijkt jou leuk?** In klas 1 ga je meteen al aan het werk op de afdelingen. Je krijgt het vak 'beroepschool' waar je 18 beroepen leert kennen.

Anne-Marit van den Oever (rechts), 4 vmbo-kader Z&W: 'Als je de zorg in wilt, is het handig om Z&W te kiezen. Je wordt heel goed voorbereid op het mbo! Je kunt ook zelf blokken kiezen die je leuk vindt. Als je kapper wilt worden, kun je bijvoorbeeld haarverzorging kiezen en als je kok wilt worden kies je voor koken.'

GO! GO! GO!

## Straks ben je een echte vakman of vakvrouw

**Vmbo-basis en vmbo-kader duren vier jaar. Je kunt beginnen in Gorinchem en in Zaltbommel. Wat is het dichtst bij jou thuis?**

- 1. Het eerste jaar** doe je de beroepschool. Je gaat aan de slag met 18 verschillende beroepen. Zo kom je erachter wat het beste bij jou past. Bewegingsonderwijs (gym) en CKV (kunst) zijn natuurlijk ook praktisch. Je krijgt de volgende theorievakken: godsdienst, geschiedenis, biologie, Nederlands, Engels, wiskunde.
- 2. Het tweede jaar** ga je al aan de slag op de afdeling die jij leuk vindt. Er zijn dan twee nieuwe vakken: economie en natuur- en scheikunde. Biologie heb je niet meer. Verder zijn de vakken hetzelfde als in de eerste.
- 3. Het derde jaar** van vmbo-basis

en vmbo-kader kun je alleen in Gorinchem doen. Je gaat verder leren op je afdeling en je krijgt theorie. Vanaf het derde jaar werken we toe naar het examen.

- 4. Het vierde jaar** is het examenjaar. Best spannend. Als je goed je best doet moet het lukken. Onze docenten helpen je graag! Ook het vierde jaar van vmbo-basis en vmbo-kader kun je alleen in Gorinchem doen.

**En daarna?** Heb je vmbo-basis gedaan, dan ga je vaak naar mbo niveau 2. Na vmbo-kader ga je vaak naar mbo niveau 3 of 4. Op het vmbo heb je al veel beroepen leren kennen. Ook heb je stage gelopen. Daarom is het niet zo moeilijk meer om te kiezen voor een mbo-opleiding. Na je mbo-opleiding kun je aan het werk. **Vakmannen en vakvrouwen kunnen ze overal goed gebruiken!**

Rik den Besten, 4 vmbo-kader BW&I: 'Ik vind de bouwafdeling leuk, omdat ik later in de bouw wil gaan werken. We mogen vaak zelfstandig werken. Het is belangrijk dat je dat kunt. Later moet dat ook. De docenten op de afdeling zijn aardig. Het is het leukste vak dat er is!'





Ann-Sophie Oevermans (links), vmbo- kader E&O klas 4: 'Als je een vraag hebt, helpen de docenten je altijd. Ze zijn gewoon heel vriendelijk voor iedereen. E&O is belangrijk voor de opleiding die ik straks wil doen.'

"Je gaat aan de slag met dingen die jij leuk vindt!"

Rianne Groeneveld (rechts), vmbo-kader E&O klas 4: 'De afdeling E&O vind ik het leukste vak. Dat komt doordat je hier een stuk meer met praktische dingen bezig bent!'

## Techniek, economie of zorg?

**De Beroepenschool is een school voor vmbo basis- en kaderleerlingen, waarin we aansluiten bij jouw belevingswereld.**

### 18 beroepen

Je maakt het eerste leerjaar iedere twee weken kennis met een nieuw beroep; daarnaast krijg je ook nog lessen als Nederlands, Engels, bewegingsonderwijs en wiskunde. Drie keer per week ga je drie uur aan de slag met een beroep; je leert zo in het eerste jaar achttien beroepen kennen. We laten je zien, voelen en proeven wat dit beroep eigenlijk is.

### 3 afdelingen

Aan het eind van het eerste jaar ga je een keuze maken met welk profiel je verder gaat. In de eerste helft van het tweede jaar laten we je op de afdeling nog allerlei beroepen zien die in die sector passen. In de tweede helft van het tweede jaar ga je echt op de afdeling aan de slag met jouw beroep!

### Aan het werk

Je gaat vooral met je handen aan het werk, dus je moet niet bang zijn voor vieze handen. Bij ieder beroep ga je aan het werk en ervaar je wat het is om dit beroep uit te oefenen.

Eshter Treur (midden), vmbo-basis E&O klas 4: 'Ik vind de afdeling E&O een superleuke afdeling, omdat je daar veel leert en je veel mag samenwerken. Er hangt een gezellige sfeer op deze afdeling. Ik vind een etalage maken het leukst om te doen. Je mag helemaal zelf bepalen hoe je het doet. Later wil ik ook iets met interieur doen.'

Zo leer je wat het is om verzorgende in een verpleeghuis te zijn of elektromonteur.

### Opleiding kiezen

Al de beroepen die je hieronder ziet staan, ga jij ervaren. We gaan je ook vertellen welke opleiding je nodig hebt om dit beroep later zelf te kunnen doen, zodat jij een goede keuze kunt maken. Maar het belangrijkste is: we gaan aan het werk met dingen die jij leuk vindt!

Activiteitenbegeleider ▶ Administratief medewerker ▶ Electricien ▶ Etaleur ▶ Facilitair medewerker ▶ Horeca-assistent ▶ Huishoudelijk medewerker ▶ Installateur ▶ Metaalbewerker ▶ Metselaar ▶ Schilder ▶ Timmerman ▶ Verkoper ▶ Verkoper woninginrichting ▶ Verzorgende ▶ Voedingsassistent ▶ Webshopeigenaar ▶ Winkelmedewerker

Meer weten?  
Bekijk het  
filmpje!





Hastings Roza, mavo 3 techniek, Zaltbommel: **'Veel huiswerk kun je in de les al afmaken. De docenten kunnen goed uitleggen. We hebben een project gehad van biologie, Nederlands en geschiedenis. We deden onderzoek over de Tweede Wereldoorlog. Het leukste vak vind ik gym. Dat is gezellig om te doen met je klasgenoten.'**

GO! GO! GO!

## Uitdaging op de mavo

**Ga jij de mavo doen? Dan ben je na vier jaar optimaal voorbereid op het mbo of de havo. Je krijgt best veel theorie, maar er zijn ook praktische vakken.**

Je bent op de mavo veel met je hoofd bezig. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je vijf dagen stil op een stoel moet zitten. **In afwisselende lessen krijg je naast de uitleg veel denk- en doe-opdrachten.** Verder zijn er in klas 2 projectweken waar je andere vaardigheden leert (samenwerken/plannen/digitale vaardigheden).

### Vakken

In klas 1 en 2 staan de volgende vakken op je lesrooster: godsdienst, Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ckv-junior, bewegings-

onderwijs, natuur- en scheikunde (klas 2) en economie (klas 2). Aan het eind van klas 1 mag je al kiezen uit de volgende vier vakken: **business, techniek, zorg & welzijn en tekenen.** Dit zijn leuke vakken waar je veel bezig bent met praktijk-opdrachten. Van deze vier vakken kies je er twee uit. **In klas 3 gaan we een meerdaagse reis maken, dit noemen we de 'werkweek'.**

### Extra vak

Als je er in klas 4 goed voor staat, kun je kiezen voor een extra vak. In klas 4 doe je normaal gesproken in zes vakken examen, maar sommige leerlingen doen in zeven vakken examen. De afgelopen jaren zijn er ook leerlingen geweest die examens deden in maar liefst acht vakken! **Kortom, uitdaging genoeg.**

**Je krijgt afwisselende lessen met veel denk- en doe-opdrachten**



Rosaline van Horssen, mavo 4 Z&W, Zaltbommel: **'De mavo was voor mij perfect en de vier jaar zijn dan ook met plezier voorbijgevlogen. Je maakt bijna elke dag wel wat leuks mee op school en je kunt het altijd net zo gezellig maken als jij wilt. Ik heb veel geleerd op deze school, zowel in de lessen, wat voor mijn vervolgopleiding handig is, maar ook praktische dingen voor in de toekomst. Alle leuke dingen zoals de Engelandreis en andere uitjes en gezelligheid zal ik niet snel vergeten!'**

# Reformatrische school

**De Gomarus is een reformatrische school. We vinden de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid heel belangrijk. De naam van de school heeft daarmee te maken.**

**P**apa, ik heb zo'n zin om naar de Gomarus te gaan! Lijkt me zo leuk daar en heel vaak een andere leraar. Lijkt me echt heel leuk!' 'Eet nu eerst je bord maar leeg Arie.' 'Ja maar, u

begrijpt toch wel dat ik er zin in heb? Enne... elk uur een ander vak.' 'Zal niet altijd meevallen jongen. Elke dag op de fiets en dat in weer en wind. Maar inderdaad maak je veel nieuwe dingen mee. Maar nu echt dooreten Arie.'

Nadat het bord van Arie ook leeg is, gaat vader lezen. Even later klinkt de stem van vader door de keuken en hij leest Efeze 2. Arie luistert aandachtig. 'Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.'

Na het lezen is het gezin gewend om even een paar teksten verder uit te leggen. 'Zeg Arie, jij had het net over de Gomarus hè? Wat heeft Gomarus met dit gedeelte te maken? Weet je dat?' Arie denkt diep na. Heeft Gomarus iets te maken met dit gedeelte? Daar heeft hij nog nooit over nagedacht. Er verschijnt een rimpel boven zijn neus. Maar Arie weet het echt niet!

'Kijk maar eens goed naar deze tekst Arie: 'Uit genade zijt gij zalig geworden'. Daar staat dat als de Heere een nieuw hart geeft, dat echt genade is. Daar heeft een

mens niet voor gewerkt. Nee, het is echt helemaal alleen genade. Je krijgt iets wat je niet verdient.

Zo'n vierhonderd jaar geleden was er een ruzie. Een zekere Arminius zei dat het ook een beetje van de mens afhangt als hij een nieuw hart krijgt. Nee, zei Gomarus. Het is genade alleen als de Heere iemand bekeert. 'Kijk Arie, dat staat ook in Efeze 2. Op jouw toekomstige school vinden ze dat ook belangrijk en daarom hebben ze de school vernoemd naar Gomarus.'

Arie knikt begrijpend en nadat vader gedankt heeft, gaat hij van tafel. 'Ho, ho, eerst meehelpen de tafel afruimen', zegt moeder. Arie slaakt een zucht en denkt: ik ga liever naar de Gomarus dan steeds maar die tafel afruimen. Maar hij begrijpt dat de tafel ook afgeruimd moet worden en het is toch echt zijn beurt.

Als hij eindelijk klaar is, mag hij van zijn moeder even op internet opzoeken wie Gomarus is. Weet je wat hij dan leest? Lees het zelf maar... Na een kwartiertje heeft Arie het gezien. Zo, denkt hij: ik weet nu wie Gomarus was. Weet jij het straks ook als je op school komt? Dat zou mooi zijn!

## Wat merk je van de identiteit?

Je merkt elke dag dat de Gomarus een Reformatrische school is. Elke schooldag begint met gebed, het zingen van een psalm en het bespreken van een gedeelte uit de Bijbel. De Bijbel geeft handvatten voor hoe we met elkaar omgaan, ons taalgebruik, onze kleding en de inhoud van de lessen. Iedereen die deze identiteit belangrijk vindt en achter de uitgangspunten van de school staat, is van harte welkom.

**Elke school-  
dag begint  
met bidden,  
zingen en  
de Bijbel**



Anne-lyn Gerritsen, vmbo-kader 2, Zaltbommel:  
**'Ik vind het mooi dat de Gomarus een reformatrische school is. Thuis, kerk en school passen dan bij elkaar. Bij de dagopeningen wordt de Bijbel heel goed uitgelegd. Het gaat met je mee de dag in. Ook merk je dat de Gomarus een reformatrische school is aan de naam en omdat Gods Woord in ieder lokaal aanwezig is.'**

# In vijf jaar een diploma

**Leer je graag samen met andere leerlingen? Vind je het fijn als de leraar de lesstof samen met je doorneemt? Kun je goed leren en vind je het interessant, maar vind je inzicht wat moeilijker?**

**Wat ga je zoal doen?** Je leert tekenen met een programma. Je ontwerpt een werkstuk en gaat dat vervolgens maken. Je werkt met machines. **Je bedenkt en maakt slimme oplossingen** voor de uitdagingen van de toekomst, bijvoorbeeld: hoe je een huis duurzamer maakt. En nog veel meer! Dus houd je van doen én leren? Dan is Havo-Xp echt iets voor jou.

## Havo

Als je bij ons op de havo komt, gaan we ervan uit dat je na vijf jaar een diploma hebt. Je hebt de eerste drie jaar een vast pakket aan vakken. Denk aan een paar talen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en nog wel een aantal vakken. **Er is zeker ruimte voor praktische vakken, zoals bewegingsonderwijs, techniek en muziek.** Als je de havo makkelijk aankunt én je houdt van techniek, dan kun je extra techniek krijgen: Havo-Xp noemen we dat. In klas 3 ga je door het volgen van een praktijkmodule je oriënteren op profielen.

En vanaf de vierde ga je dan een wat kleiner aantal vakken volgen. **In het eerste jaar gaan we natuurlijk helpen om grip te krijgen op de leerstof en de aanpak.** Daarna moet je het geleidelijk aan meer zelfstandig oppakken.

## Extra techniek: Havo-Xp

Bij Havo-Xp krijg je de eerste drie jaar van de havo iedere week twee uur extra techniek. In die lessen doe je iets anders dan in de gewone technieklessen.

Inderdaad, die heb je ook nog. **Dus totaal vier uur techniek per week in de eerste twee jaar van de havo.** Om ervoor te zorgen dat je niet ook nog eens veel langer op school bent, vallen de uren techniek van Havo-Xp gelijk met een ander vak. Dat betekent wel iets inhalen op een ander moment. Je zult dus goed zelfstandig moeten kunnen werken.

Ingrid Karels, havo 2, Gorinchem: **'De sfeer is fijn op de Gomarus. De klassen zijn leuk en de lessen interessant. Ik denk dat ik tekenen het leukste vind. Ik hou heel erg van tekenen.'**



**"De pauzes zijn heel gezellig"**

Hannah Bel, havo 4, Gorinchem: **'De pauzes zijn heel gezellig. Ik vind het leuk om te praten met vrienden en vriendinnen. De leraren op de havo kunnen goed uitleggen en ze helpen je als je vragen hebt. Het leukste vak vind ik gym. Je kunt dan lekker bewegen.'**



Nathan Duijzer, vwo 2, Gorinchem: 'Ik heb het goed naar mijn zin in de klas. Het leukste vak is Engels. De leraren zijn soms een beetje streng, maar meestal wel aardig. Het is fijn dat de Gomarus een reformatorische school is. Daardoor kan ik er gewoon mezelf zijn.'

Meer uitdaging?  
Dan is het  
Shakespeare-  
onderwijs of havo/  
vwo+ misschien  
wat voor jou!

GO! GO! GO!

## Diep nadenken en jezelf ontwikkelen

**Ben je kritisch? Ben je nieuwsgierig? Wil je graag weten waarom en hoe de dingen gebeuren? Dat zijn dingen die passen bij een vwo-leerling.**

Op de Gomarus willen we je helpen om dieper na te denken en je verder te ontwikkelen. Als je bij ons op het vwo komt, bereiden we je in zes jaar voor op het wetenschappelijk onderwijs, de universiteit.

Die zes jaar is natuurlijk een heel eind. Laten we daarom eerst maar eens in de eerste klas starten. Maar wel met het doel om na je vwo verder te kunnen gaan met onderzoeken of verder studeren.

Leerlingen op het vwo hebben veel inzicht, naast het nodige doorzettingsvermogen. Een aantal vwo-leerlingen heeft behoefte aan iets extra's. De Gomarus biedt dat aan in de vorm van Shakespeare-onderwijs in Gorinchem en havo/vwo+ in Zaltbommel.

### Extra uitdaging

In Gorinchem en in Zaltbommel zijn mooie programma's voor als je extra uitdaging wilt.

**In Gorinchem** is dit programma genoemd naar de Engelsman 'Shakespeare'. Zoek je uit wie dat was? In een portfolio schrijf je op met wie je samenwerkt, wat je hebt gedaan in de les en hoe dit ging.

Bij Shakespeare werk je aan de volgende projecten:

- › Persoonlijke ontwikkeling
- › First LEGO League
- › Een hoorspel maken
- › Debatteren
- › Christelijk leiderschap
- › Drone-Cup

**In Zaltbommel** zijn ook veel projecten voor als je meer uitdaging nodig hebt:

- › Cursus Spaans
- › Cursus Engels
- › Ateliergroep
- › Projecten van Bureau Talent

### Screening CBO

In de brugklas van het vwo krijg je een groepscreening van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek). Jij, je ouders en docenten ontdekken wat jouw capaciteiten en talenten zijn en welke dingen lastig voor je zijn. We kijken of het lesaanbod bij je aansluit en proberen eventuele problemen te voorkomen.

Marit van de Werken, vwo 2, Zaltbommel: 'Het vwo op de Gomarus is leuk! Er is afwisseling van theorie en praktijk. Ik vind wiskunde een leuk vak, je hoeft er niet echt iets voor te leren, je moet het begrijpen. Naar school gaan vind ik niet zo erg, daar zie ik mijn klasgenoten en vrienden weer!'



Meneer Benschop,  
directeur - bestuurder  
Calvijnsschool Leerdam

Mart-Jan Benschop,  
havo 3

## “EEN SFEER WAARIN JE OPEN EN EERLIJK MET ELKAAR KUNT SPREKEN”

**Het jaarthema van de Gomarus is dit jaar 'Te gast op de Gomarus'. We stellen Mart-Jan Benschop en zijn vader hierover wat vragen.**

**Hoe zorgen jullie ervoor dat een gast zich welkom voelt bij jullie thuis?**

**Mart-Jan:** Door open te zijn. Als dat gemerkt wordt, is het ijs meestal snel

gebroken. Gastvrij betekent voor mij onder andere dat je oprechte interesse hebt in de gast.

**Wanneer voelen jullie je ergens welkom en wanneer niet?**

**Meneer Benschop:** Als er een onbevangen sfeer is waarin je open en eerlijk met elkaar kunt spreken. Lekker ongedwongen, zeg

maar. Als dat er niet is, en je merkt dat bijvoorbeeld aan een bepaalde lichaamshouding, dan voel je je minder welkom

**Hoe kan een leerling gastvrij zijn voor anderen op school?**

**Mart-Jan:** Als je vriendelijk bent. Verder is het belangrijk dat je iemand in zijn of haar waarde laat. Als je iemand niet begrijpt, wil dat niet gelijk zeggen dat hij of zij raar is.

**Moet je op school 'doen alsof je thuis bent'?**

**Meneer Benschop:** Ja en nee. Ja, omdat je in een goede thuishaven alles mee hebt om te komen tot leren. Nee, je bent zelf eigenlijk ook te gast en dan zijn er grenzen. Als gast gedraag je je anders dan thuis. Je gaat bijvoorbeeld om met eigendommen van een ander en dan ben je extra voorzichtig, toch?

**“Als je gasten opvangt, is er altijd iets sprake van zelfverloochening”**

**Vinden jullie het weleens lastig om goed om te gaan met gasten?**

Ja, als gasten kort reageren of niet vriendelijk zijn, dan vind ik het wel lastig. Gasten moeten zich ook aanpassen. Er zijn wel eens gasten die zich zo snel thuis voelen, dat ze denken meer te mogen dan anderen en alles kunnen maken. Kijk, dan ga je een grens over.

**Wat hebben jullie geleerd van het opvangen van gasten?**

**Meneer Benschop:** Als je gasten opvangt, is er altijd iets sprake van zelfverloochening en dat is niet verkeerd. Dat is heel belangrijk! En tegelijk, als je gasten opvangt, krijg

je er altijd iets voor terug. En dat doet goed.

**We moeten als christen 'gasten en vreemdelingen' zijn op aarde. Wat betekent dat voor jullie?**

**Meneer Benschop:** Wij wonen onderaan de Lekdijk. We hebben ons huis onderaan de dijk een naam gegeven. Hier beneden is het niet. Dat is afkomstig van een lied van Jodocus van Lodenstein.

*'t oog omhoog, het hart naar boven,  
hier beneden is het niet!  
't Ware leven, lieven, loven  
is maar, waar men Jezus ziet.  
Wat men hoort of ziet op aard'  
is ons kost'lijk hart niet waard;  
wil men leven, lieven, loven:  
't oog omhoog, het hart naar boven!*

Ik weet natuurlijk niet hoe het met andere mensen is, maar mijn ervaring is dat we onze levensspinnen heel gemakkelijk diep in de aarde slaan, terwijl we maar heel kort op deze aarde zijn. En als je dan niet meer hebt dan hetgeen de wereld kan bieden, ben je straatarm! Dat is echt niet met woorden uit te drukken. Gelukkig die mens die dat gaat beseffen en mag gaan zien en dat het goed is om de Heere te dienen. Daar kunnen alle schatten van de wereld niet tegenop. En wat zal het zijn om eenmaal van je zonden verlost te zijn en de Heere volmaakt te dienen. Daar zijn ook geen woorden voor! En Gods kind gaat niet vreemd doen op aarde, maar zich wel vreemdeling voelen. Dan word je bij tijden zó moe van de zonden! En dat naambord op ons huis geeft wel eens mooie gesprekken.

watze  
ggenz  
erover?



Siebe Boelen,  
havo 2, Gorinchem

Lisanne van Harten,  
vmbo-kader 2, Gorinchem



Adriaan Boer,  
vwo 1, Gorinchem



Elise Verhaar,  
vwo 1, Gorinchem



## “WEES JEZELF EN MAAK ER MET ELKAAR WAT LEUKS VAN”

“Ik ben Siebe en ik zit nu voor het tweede jaar op de Gomarus.

Ik heb inmiddels mijn draai goed gevonden. In het begin is dat best wel wennen. De grootte van de school en alle verschillende leraren en vakken. Maar door hulp van anderen en met je nieuwe klasgenoten komt dat helemaal goed.

Op de basisschool is dit heel anders. Die is kleiner en je zit altijd in hetzelfde lokaal. Op de Gomarus moet je ieder uur wisselen. Ook het huiswerk is anders. Je hebt veel verschillende vakken, waardoor je ook meer huiswerk hebt dan op de basisschool.

We beginnen iedere dag met een dagopening en twee uur in de week heb je godsdienst. Techniek is mijn favoriete vak. Op de havo kun je extra uren techniek krijgen. Dat heet HavoXP.

Wees jezelf en maak er met elkaar wat leuk van!

“Op de Gomarus voel je je na een week al helemaal thuis. Ik heb een leuke klas, leuke leraren en ja, je moet af en toe wel hard werken, maar gezellig is het hier ook. Als je nog een leuke school zoekt, dan zou ik toch echt voor de Gomarus kiezen.

Mijn tip is voor jullie:  
Blijf vooral jezelf en maak er een leuke tijd van.’

“Je moet af en toe hard werken, maar het is hier ook gezellig”

“Gomarus vind ik een school waar iedereen wordt begrepen. Iedereen moet het fijn vinden op school, dus daar moet je ook aan meewerken. Gewoon aardig tegen een ander doen en als het nodig is helpen.

Op de Gomarus heb je natuurlijk de leswisseling, wat erg fijn is, dan heb je eigenlijk gewoon een hele korte pauze. En de lessen zijn allemaal even lang. Je hebt regelmatig verschillende lessen op bepaalde tijden, het is veel relaxter.

Dat de Gomarus een reformatorische school is, merk je natuurlijk aan de dagopening. Dat is niet vanzelfsprekend. En je hebt godsdienst, waar veel wordt gepraat en geleerd over de Bijbel.

Techniek vind ik het leukste vak. Het is gezellig, interessant en leerzaam.

Als je naar de 1<sup>e</sup> gaat, zorg dat je alles op orde hebt 😊 en leer je huiswerk echt goed.’

“Hoi groepachters, Raar idee hé? Volgend jaar zit je misschien al op de Gomarus.

Het is anders dan op de basisschool: meer lokalen, meer leraren natuurlijk. En van stoere jongen of meid word je ineens het brugpieper-tje. Nou, dat went snel hoor!

De Gomarus heeft een gezellige sfeer. Je voelt je er gauw thuis.

Voor de zomervakantie zat ik nog in groep 8 en nu al in de eerste!

Elke dag beginnen we met een dagopening. Daarna is de schooldag begonnen!

Mijn lievelingsvak is tekenen. Dat is ook mijn hobby.

Mijn tip voor jou is: wees jezelf en doe gewoon!’

???

# VRAAG MAAR RAAK...

Het jaarthema van de Gomarus is dit jaar 'Te gast op de Gomarus'. We stellen Gianne de Kock en mevrouw de Ruiter (docent Engels) hierover wat vragen.

## Hoe ben je gastvrij voor anderen op de Gomarus?

**Gianne de Kock:** 'We accepteren alle mensen: dik of dun, groot of klein. Ook al is diegene anders dan de anderen. We sluiten niemand buiten en zorgen dat anderen het naar hun zin hebben.'

## Heeft u weleens iets leuks meegemaakt toen u ergens gast was?

**Mevrouw de Ruiter:** 'In 2018 was ik in Zuid-Afrika. Zondag ging ik naar de kerk. In die kerk was het de gewoonte dat alle gasten werden voorgesteld. Zo gebeurde dat ook bij mij. Na de kerkdienst kwamen er mensen naar mij toe en ze gaven mij een knuffel. Ze gingen gezellig met mij kletsen. Ook werd ik uitgenodigd om samen te eten. Ik voelde me erg welkom. Dit is voor mij een perfect voorbeeld hoe een christen gastvrij kan zijn naar zijn medemensen toe.'

## Kan Engels je helpen om gastvrij te zijn en om je als gast ergens thuis te voelen?

**Mevrouw de Ruiter:** 'Jazeker! In het Engels kun je communiceren met mensen over heel de wereld. Je kunt dan als gastheer of gastvrouw beter je rol vervullen. Heel veel mensen kunnen een beetje Engels. Dit kan de verbindende factor zijn tussen jou en je gastheer/vrouw.'

“Na de kerkdienst kwamen er mensen naar mij toe en ze gaven mij een knuffel”

## We moeten als christen 'gasten en vreemdelingen' zijn op aarde. Wat betekent dat voor u?

**Mevrouw de Ruiter:** 'Dit leven op aarde is maar tijdelijk. Ten diepste voel je je als gast of vreemdeling niet thuis op de plek waar je bent. Dit is in ons geval hopelijk ook zo, dat we een verlangen en heimwee mogen hebben naar het Vaderland dat God voor ons bereid heeft. De aarde kan prachtig zijn, we moeten zorgdragen voor deze aarde, maar als we een oprecht christen zijn, mogen we reikhalzend uitkijken naar het einde van deze reis om dan voor altijd bij God te zijn.'

## Vind je gastvrij zijn weleens lastig?

**Gianne de Kock:** 'Je moet uitkijken met grapjes. De een vat een grapje anders op dan de ander. Soms kan iemand er nachten niet van slapen. Je hebt natuurlijk ook mensen die het niet erg vinden als je een grapje maakt over iets.'

wiewatwaar?

**Wie?** Mevrouw de Ruiter  
**Vak?** Docent Engels  
**Locatie?** Zaltbommel



# De juiste begeleiding voor een fijne schooltijd

De mentor is je eerste aanspreekpunt als er iets niet goed gaat. Soms heb je meer hulp nodig. Op de Gomarus zijn er verschillende mogelijkheden voor begeleiding. Daarvoor zijn deskundigen in dienst.

## Mentor

Leraren op de Gomarus hebben aandacht voor jou en willen je graag helpen. Elke klas heeft een mentor. Deze leraar/lerares wordt het aanspreekpunt voor jou. Hij/zij zorgt ervoor dat er een goede sfeer is in de klas. Met de mentor kun je vragen en zorgen bespreken. De mentor kan ook contact leggen met je ouder(s)/verzorger(s). Deze meneer of mevrouw ontmoet jij tijdens de kennismakingsmiddag, op de eerste lesdag en daarna elke week meerdere keren.

Meer zien over menoraat?  
Bekijk het filmpje!



## Klaar voor de start

Voor beide locaties is het mogelijk om in de laatste week van de zomervakantie de training 'Klaar voor de start' te volgen. De aanmeldingen daarvoor gaan via [desovaspecialist.nl](https://desovaspecialist.nl).

Meld je aan!



## Leerlingenzorg

Er zijn nog meer manieren om begeleid te worden:

- › Er is **dyslexiebegeleiding** als je lezen en/of spelling lastig vindt.
- › Om de gymlessen leuker te maken is er **motorische remedial teaching**.
- › **Begeleiding bij huiswerk** is mogelijk door Lector.
- › Er zijn **succestrainingen tegen faalangst en sociale vaardigheidstrainingen** als je gemakkelijker

contact wilt leggen met anderen.

- › Sommige leerlingen hebben meer rust en structuur nodig op school. Daarvoor zijn **de satellietklas (s-klas), integratieklas (i-klas) en trajectklas (t-klas)**. Daar zijn naast de mentor ook coaches en assistentes om je te helpen.
- › Ook als je een **lichamelijke beperking** hebt, willen we je graag verder helpen.

Meer zien over leerlingenzorg?  
Bekijk het filmpje!





# KOM NAAR DE OPEN DAG!

**zater  
dag** 20  
**januari**  
**2024**

**Win 10x**  
een gratis  
broodje!

Maak een  
foto op de  
open dag,  
misschien  
win jij!

**LOCATIE GORINCHEM**  
**HOEFSLAG 11**

**LOCATIE ZALTBOMMEL**  
**OUDE BOSSCHEWEG 4**



**Gomarus**  
*Meer dan school alleen*

**gomarus.nl**